

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
στη μνήμη του διακεκριμένου Ρώσσο-Κύπριου ζωγράφου-
ποιητή Συμεών Βολτσκόβ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

concept: «Της ομορφιάς διαβαίνω αιώνιος εραστής» - Συμεών Βολτσκόβ
«Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» - Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

A. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ (17 συμμετοχές)

1^ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

1. **Σάμα Γκουντέι**, Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα- Α. Παναγίδη Παλιομετόχου

Θάλασσα και Ουρανός ενώθηκαν σε ένα

2. **Απόλλων Καλαμένιος**, Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία

Ο Συμεών Βολτσκόβ με φόντο το έργο του

2^ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

3. **Σταύρια Χριστοδούλου**, Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα- Α. Παναγίδη Παλιομετόχου

Η κορυφή του ανθρώπινου Γολγοθά "στο γαλανό της Οικουμένης ακουμπά"

4. **Ειρήνη Μελάκη**, Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα -Α. Παναγίδη Παλιομετόχου

Θαλασσογραφία με κοπέλα στα βράχια

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

1. **Μάχα Χριστοφή Μιχαήλ** / Λανίτειο Λύκειο -

"Γυναικείο πορτρέτο στο βυθό της θάλασσας"

2. **Ζωή Γερολέμου** / Λύκειο Ιδαλίου

"Κυκλάμινα - δώρο της φύσης στην καμένη γη"

ΕΠΑΙΝΟΣ

1. **Ελισάβετ Κυριάκου** / Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

*"Μελαγχολώ, όταν κοιτάω την Οικουμένη
Εκεί που λάμπει με διαμάντια ο ουρανός..." - Συμεών Βολτσκόβ*

2. **Χριστιάνα Μπητς** / Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

*Τοπίο με κούνια
"Καθώς μιλάω με τον φλογισμένο Ουρανό,
Νιώθω πως κάτι με ωθεί ν' αγκαλιάσω όλο το Σύμπαν..." - Συμεών Βολτσκόβ*

3. **Ανθή Λοϊζου** / Περιφερ. Λύκειο Μ. Κουτσόφτα -Α. Παναγίδη Παλιομετόχου

"Κοπέλα με λουλούδια"

4. **Μιχαέλα Αλεξάνδρου** / Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

"Πορτρέτο ενός ζωγράφου"

5. **Κωνσταντίνα Σαββίδη** / Λανίτειο Λύκειο

"Δέντρο με δυο όψεις"

6. **Πασχάλης Πασχάλη** / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα

Μοντέρνο με θέμα λουλούδια

7. Γεωργία Ελ Μικάρη / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα

Τοπίο με ελαιά

8. Παναγιώτης Γεωργίου / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα

Ασπρόμαυρη προσωπογραφία με φυτικό μοτίβο

9. Μαρία Γεωργίου / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα

Δυο ερωτευμένοι

10. Μαρία Κακουρή / Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

Πορτρέτο ενός ζωγράφου

11. Ναταλία Κερανού / Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

"Πορτρέτο του Συμεών Βολτσκόβ, βάσει της αυτοπροσωπογραφίας του en plain air"

Ποιητική Δημιουργία

με concept:

**«Της Ομορφιάς διαβαίνω αιώνιος εραστής!» Σ. Βολτσκόβ
«Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» Ντοστογιέφσκυ**

1. Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Σύλβια Τζιώρτζη / Λύκειο Κύκκου Πάφου

"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"

Φιόντορ Ντοστογιέφσκυ

"Της Ομορφιάς διαβαίνα αιώνιος εραστής"

Συμεών Βολτσκόβ

Κάποτε σκότωσα έναν γλάρο,
Κάποτε μίσησα ένα καλοκάιρι
Και πετροβόλησα ένα φεγγάρι,
Κάποτε έβαλα φωτιά σ' έναν φάρο.

Μια μέρα πάτησα ένα λουλούδι
Και στο θυμό μου έσκισα ένα ποίημα,
Μια μέρα έβαλα στη θάλασσα φωτιά
Και με μανία ένα μηρμίγκι ποδοπάτησα.

Μια νύχτα σκότωσα πυγολαμπίδα
Και έκοψα μιας νυκτερίδας τα φτερά
Μια νύχτα άναψα τα φώτα τα πολύχρωμα
Της νύκτας τα καμώματα να κρύψω

Κι όταν τη ζωή μου την σκοτείνιασα
Και έφτασα πια στου γκρεμού τα χείλια,
Έγραψα στον καθρέφτη μου μια λέξη, -
Εφτα γράμματα όλα και όλα
Τα σμίλεψα και έγραψ'α ένα ποίημα.
Εφτά γράμματα όλα κι όλα,
Άνοιξα τρύπες,
περνώντας σύρμα από μέσα τους,
Τα κρέμασα στο στέρνο μου,

Σαν φυλακτό και σαν στολίδι,
Που 'γινε φάρος, μια πυξίδα, ένας χάρτης.
Εφτά γράμματα γίνονται πινέλα,
Που αφήνουν χρώματα χαρούμενα,
Σφουγγάρι, που σβήνει λάθη και αμαρτίες σου παλιές,
Εφτά γράμματα μπορούν να σώσουνε τον κόσμο.

Η Ομορφιά είν' της ψυχής σωσίβιο πολύτιμο,
Οπλο ανίκητο η Ο-Μ-Ο-Ρ-Φ-Ι-Α!

2. Α' ΒΡΑΒΕΙΟ

Ιωάννα Ορφανίδου / Ιδιωτικό Σχολείο "Φόρουμ"

Αναζητώ την ομορφιά, τον ρυθμό, τη ζωή,
Αποζητώ το φως, τα χρώματα, τις φλόγες.
Σαν γλάρος φτερουγίζω
Στη φουρτουνιασμένη θάλασσα που μ' απειλεί
Πετώ μεμιάς στο άπειρο του ορίζοντα,
Γλυστρώντας στην απεραντοσύνη του ουράνιου τόξου.
Οι πευκοβελόνες μοσκοβολούν στο πέρασμά μου
Κι ας φωλιάζει εντός μου ο καημός.
Ψάχνω την ελευθερία, τη μούσα, το φως.

Κι έρχεσαι εσύ...
Σαν ρόδο ανθίζεις στην ψυχή μου.
Η παλέτα των χρωμάτων οργιάζει.
Ξεχύνονται παντού οι πινελιές...
Κι όλα βάφονται...Ομορφιά!
Κι όλα βάφονται...έρωτας!
Κι όλα βάφονται...ζωή!
...και ενσαρκώνουν τον Παράδεισο στη Γη.

1. Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Κυριακή Κάστανου / Λύκειο Κοκκινοχωρίων

**"Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπο... και ευλόγησεν, λέγων:
αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε και άρχετε... πάντων"**

Άνθρωπε,
Κοίταξε γύρω και δεξ αυτά, που ο Θεός σε σένα εμπιστεύτηκε.
Πόση ομορφιά, στ' αλήθεια, υπάρχει γύρω σου, ω, Άνθρωπε!

Τοπίο καταπράσινο που εσένα περιτριγυρίζει ,
Της θάλασσας, του ουρανού το γαλανό,
Τα γκρίζα σύννεφα, που σκιάζουν την ψυχή σου, χρωματίζει.
Των πετεινών τα γλυκοκελαδήματα στον ουρανό
Της ανθισμένης πλάσης τις ευωδιές μεθυστικές,
Και των κυμάτων τον γαλήνιο παφλασμό, -
Είν' δυνατόν να μην τα νιώθεις, σε όλες τις στιγμές;

Δες την ψυχή σου, πόση ομορφιά εντός υπάρχει.
Θεική είσαι κι εσύ, σαν όλη η πλάση του Θεού.
Θα μπορούσες να μην είσαι όμορφη;
Τη θεική ομορφιά ετούτη δεξ την και αγάπησέ την!
Ζωγράφισε την ψυχή σου με ανεξίτηλα χρώματα ομορφιάς!
Αγάπησε τον εαυτό σου! Εξύψωσέ τον με το θείο πνεύμα!
Μαζί και μένα και αυτούς και όλους τους άλλους.
Και την πατρίδα και τον κόσμο όλο.

Πόσο όμορφος, αλήθεια, θα γίνει ο κόσμος τούτος!
Μπορείς να τον σώσεις. Μαζί κι εγώ, κι εμείς, κι όλοι μπορούμε.

Πάλεψε, Άνθρωπε, και αγωνίσου!
Για σένα πάλεψε, για μένα, για τον κόσμο όλο!

Κι αν θες κι εσύ μ' αυτό τον κόσμο να σωθείς,
Της Ομορφιάς και της Ζωής γίνε αιώνιος εραστής!

2. Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Αλέξανδρος-Μάριος Ευαγγέλου / Λανίτιο Λύκειο

Τι να 'ναι, άραγε, Ομορφιά; -
Ίσως μια μόνο ματιά
Ή πιο γλυκιά μαχαιριά
Στο στήθος να μην κόβει βαθιά;

Και άραγε, αξίζει
Ζωή ολόκληρη κανείς να χαραμίζει,
Να επιμένει, προσπαθώντας να τη βρει,
Ανακαλύπτοντας πως ίσως δεν μπορεί; -

Έγκλημα μεγάλο,
Πέρα από κάθε άλλο, -
Αίμα να μη χύσεις
Γι' αυτό που θ' αγαπήσεις.

Τα κάλλη της ζωής -
Ο κόσμος της ανθρώπινης ψυχής.
Δεν είναι παρά γρίφος
Ο πιο σπουδαίος λίθος.

Πλανήτης Γη αιώνια διχασμένος,
Διαρκώς απ' τα δεινά πολιορκημένος,
Από αρχαίους χρόνους ξέρει να ενώνει,
Την κάθε του πληγή να επουλώνει.

Αγγελοκαμωμένε, πανώριε κόσμε!
Κάθε μέρα που περνά
Να ξέρεις ότι ο ίδιος το ορίζεις,
Όταν το τέλος ζωγραφίζεις.

Όμως ψυχές, καρδιές και σώματα
Συνέχισε να εμπλουτίζεις!

Α' ΕΠΑΙΝΟΣ

Μάρκος Γιαπάνης

"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"

Φιόντορ Ντοστογιέφσκυ

"Της Ομορφιάς διαβαίνα αιώνιος εραστής"

Συμεών Βολτσκόβ

"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο" - κραυγάζει ο "Ηλίθιος"
Και οι "σοφοί" τού δείχνουν καταφρόνηση.

Τι άραγε σημαίνουν αυτά τα λόγια;
Και τι σημαίνει η κραυγή ενός τρελού;
Τι είναι στ' αλήθεια Ομορφιά; -

Τίποτα, Τα πάντα.

Τι κι αν η φωνή του "ηλίθιου" φωνή σοφίας ήταν;

"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο".

Πώς όμως;

Και ρωτούνε οι "σοφοί":

Ροδοκόκκινα άνθη θα σκεπάσουν, μήπως, τα κορμιά των πεθαμένων;

Αηδονιών τα άσματα θα καταπνίξουν τις κραυγές όσων πονούν;

Ή του ήλιου το φως θα λάμψει

στις σκοτεινές ανθρώπινες καρδιές;

Όχι, βέβαια,

Η Ομορφιά είναι πέρα από τη σάρκα.

Ομορφιά είναι μια χείρα βοήθειας,

Ένας κόρφος ανοιχτός,

Ένας λόγος ζεστός.

Ομορφιά είναι Αγάπη.

Στην Ομορφιά είναι, εν τέλει, Σωτηρία.

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ

1. Θεοδώρα Αποστολίδου / Λύκειο Μακαρίου Γ' Λάρνακα (Γ51), *"Η Ομορφιά θα σώσει τον Κόσμο."*
2. Εφραίμ Χατζηκώστα / Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών (Β4), *Άνθος της Ψυχής μου...*
3. Παντελίτσα Ττίγγου / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα (Β41), *Στην μνήμη του πατέρα μου*
4. Ιωάννα Γεωργίου / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα (Β11), *Όνειρο*
5. Ανδρέας Παπαϊωάννου / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα, *Μοναξιά*
6. Άντρια Μηνά / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα (Β11), *Απουσία*
7. Μαρία Γεωργίου / Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα (Β11), *Χαμένη Αγάπη*
8. Χρύσια Κουφκή / Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ, *"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"*
9. Γεωργία Κουρκούλη / Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ, *"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"*
10. Σώζος Κούλας / Λύκειο Αραδίππου Τάσος Μητσόπουλος (Β22), *Στιγμές Μαγικές*
11. Μαρίνα Κλεάνθους / Περιφ. Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Παναγίδη (Α2), *"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"*
12. Μαργαρίτα Χαραλάμπους / Λύκειο Κύκκου Β' (Β32), *"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"*
13. Ομαδική εργασία μαθητών / μαθητριών / Λύκειο Αγίου Νικολάου (Β31), *"Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο"*
14. Μαρία-Χαρά Τρούσα / Λύκειο Αγ. Νικολάου, Β51, *"Είναι η Αγάπη Ομορφιά;"*
15. Ανδρέας Μιχαηλίδης / Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου (Γ33), *Ο "Ηλίθιος" ανασταίνεται*

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ

- 1. Ιωάννα Ορφανίδου, Δ1 / Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ**
- 2. Σουζάνα Ιωσηφίδου, Α2 / Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών**

Α' ΈΠΑΙΝΟΣ

- 1. Χριστιάνα Ιωάννου, Δ1 / Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ**
- 2. Δήμητρα Σάντη, Γ11 / Λύκειο Κοκκινοχωρίων, Φώτη Πίττα**